



'Feest van de Geest'

Inleiding: enkele jongeren vertellen wat de Heilige Geest voor hen betekent

Bas S.: De Heilige Geest is in mijn leven de geest die me leidt en me bij andere mensen brengt om me met ze te verbinden en om eventueel te helen wat geheeld moet worden, die mijn ogen opent opdat ik de ander kan zien, opdat ik een naaste voor de ander kan zijn, die mijn oren opent voor de woorden van de ander, omdat die mijn naaste is en mij verheft in lichte en in donkere dagen.

Sef: ik ben hier een misschien een wat vreemde eend in de bijt. Je zou mij een agnost kunnen noemen, iemand die niet weet of God wel of niet bestaat. Of misschien beter gezegd, ben ik een tevreden twijfelaar, tevreden met dat ik het niet weet maar wel nieuwsgierig ben. En als ik naar het christengeloof kijk, dan is de heilige geest zeker iets wat mij aanspreekt. Het voor mij de verbintenis tussen mensen en hoe men elkaar kan inspireren. Daarnaast verbeeldt de Heilige geest voor mij ook durf. De durf om juist iemand aan te spreken die buiten je comfort zone ligt. Om ook juist daar de proberende verbintenis en inspiratie te zoeken. Zoals paus Franciscus in zijn brief over het Jaar van het religieuze leven uiteindelijk concludeert:
'Samen optrekken kan verrijkend werken en nieuwe wegen van betrekkingen tussen volken en culturen openen die heden ten dage zo moeilijk blijken'.

José: Holy Spirit: Light of God, power of God, confirmation of our faith
For me, the Holy Spirit means the light and presence of God amongst us. He is who lights and indicates the right way and the correct decisions to be made by us in our lives. Also the Holy Spirit represents the power of God that gives us strength and wisdom. These gifts from the Holy Spirit help us to overcome the difficulties and obstacles we have at the church, at the family, at work, and at any instances of life. Finally, the Holy Spirit is who confirms our faith. He opens our ears and hearts to listen and understand about the word of God, and to know what He wants from us. By the Holy Spirit we can feel the presence of God in our lives. Thus, we become able to be instruments and witness of God in the world.

Marleen: Voor mij betekent de Heilige Geest bezieling, passie, vuur en inspiratie. De Heilige Geest is een drijfkracht die iedere dag opnieuw de kracht geeft om het goede te doen. Deze kracht en inspiratie om het goede te doen heb ik van jongs af aan al gevoeld maar niet goed kunnen duiden. Ik groeide op in een warm, tolerant en niet-kerkelijk gezin dat open staat voor ieder mens en iedere geloofsovertuiging. Mijn zoektocht naar zingeving heeft mij geleid via een studie Religiewetenschappen naar Geestelijke verzorging en uiteindelijk ben ik terechtgekomen in een Kloosterverzorgingshuis als pastoraal werker. Tijdens mijn zoektocht voelde ik steeds meer de verbondenheid met de levenswijze van Jezus en hoe hij in het leven stond. En vorig jaar rond deze tijd heb ik ervoor gekozen om me te laten dopen en toe te treden tot het christelijke geloof. Het was ook rond deze tijd dat ik in aanraking ben gekomen met de Augustijnen Kerk en de jongerengroep. Werken in het klooster voelt voor mij als thuiskomen en ik had voor mijzelf geen betere plek kunnen wensen. Ik ben dankbaar dat mijn zoektocht hierheen geleid heeft, dat ik andere jongeren heb leren kennen hier in de kerk waar ik mijn geloof mee kan delen en ik ben heel erg benieuwd wat de toekomst gaat brengen.

Lezing uit de Handelingen van de apostelen 2,1-11

Op de vijftigste dag, in de derde maand na de kruisiging, de dood en de begrafenis van Jezus van Nazareth. Toen wij nog dachten: dat einde was van alles het einde, hoe hij daar dood lag, als een tempel verwoest - op die vijftigste dag zaten wij aan één tafel, onder één dak.

En het geschiedde plotseling uit de hemel: geraas, als van een geweldige adem die komt, en vol daarvan werd heel het huis waar wij zaten. En door hen werden gezien: tongen als van vuur dat zich in vlammen deelt, en het zette zich neer op ieder van hen. En vervuld werden allen van heilige Geest. En zij begonnen te spreken met andere tongen zoals de Geest hen uit te spreken gaf. Nu waren daar Judeeërs - elders woonachtig, maar op Jeruzalem gericht- godvrezende mannen, afkomstig uit alle volkeren die onder de hemel zijn. Toen die stem geschiedde, liep de menigte te hoop, en werd door

elkaar geschud, want iedereen hoorden hen spreken in zijn eigen taal. En zij raakten buiten zichzelf, en verwonderden zich, zeggend: zijn niet deze allen die spreken Galileeërs? En wij, hoe horen wij, iedereen, in onze eigen taal - Parthen, Meden, Elamieten en die woonachtig zijn in Mesopotamië, in Juda, in Capadocië ook, in Pontus en Asia, in Phrygië en Pamphilië, in Egypte en de gebieden van Lybië bij Cyrene, en de bijwonende Romeinen, Judeeërs en ook proselieten, Kretenzers en Arabieren- hoe horen wij hen spreken in onze eigen talen over de grote daden van God? En allen raakten buiten zichzelf en wisten niet hoe of wat, de één zeggend tegen de ander: wat wil dit zijn? Weer anderen, smalend, zeiden: die daar zijn vol van zoete wijn.
(Vert. H. Oosterhuis)

Evangelie: Johannes 20, 19-23

Toen het al laat was op die eerste dag van de week en de deuren gesloten waren van de plaats waar de leerlingen bij elkaar waren uit angst voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei hun: 'Vrede voor jullie!' Toen hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen zien en zijn zijde. En de leerlingen waren blij de Heer te zien. Jezus zei hun opnieuw: 'Vrede voor jullie! Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.' Toen hij dat gezegd had blies hij over hen en zei: 'Ontvang heilige geestkracht. Als jullie mensen hun misstappen vergeven, dan zijn ze hun vergeven. Als jullie hen er mee laten zitten, dan blijven ze er mee zitten.'

Overweging

Pinksteren: het feest van de Geest. Wie is hij?

De Geest wordt met verschillende symbolen aangeduid: wind, vuur, licht, levensadem.

In het Latijn heet de Geest 'Spiritus', een mannelijk woord. In het Grieks 'Pneuma', een onzijdig woord en in het Hebreeuws 'Ruah', adem, wind, een vrouwelijk woord.

Al deze symbolen en woorden klinken ongrijpbaar, maar de 'geest' is in werkelijkheid heel tastbaar.

Een goede geest in een gezin is een weldaad. Een goede geest op ons werk of in een bedrijf is onontbeerlijk: het werk zal er onder lijden wanneer die er niet is. Ook wanneer een goede geest in een kerkgemeenschap ontbreekt, lopen mensen weg. Sommigen van ons hebben daar ervaring mee, helaas.

De geest, hoe moeilijk definieerbaar ook, is van essentieel belang voor een leefbare wereld, Elke mens kan die Goede Geest van God ademen in de woorden die hij of zij spreekt. Maar helaas is taal niet alleen het domein van het goede, maar ook van het kwade. Woorden kunnen zowel zegenen als vervloeken, naar gelang dat woord geïnspireerd is door de goede Geest in een mensenhart, of door een kwaadwillige geest van haat en jaloezie.

In Afrika en ook in Zuid Amerika schieten pinksterkerken als paddenstoelen uit de grond.

Charismatische predikers, vaak ook overgewaaid uit Noord Amerika, zijn ervan overtuigd dat ze de Geest kunnen manipuleren met hun gebeden en handopleggingen. Dat kan misschien met kwaadaardige geesten, zoals satanisten dat doen, maar niet met de H. Geest die waait waar ze wil en wanneer ze wil.

Om die Geest te ontvangen kan de mens maar één ding doen en dat is wachten. We zien dat ook de apostelen doen. Ze zitten bij elkaar, en dat is al heel wat, ze laten elkaar niet vallen nadat hun leider is vermoord. Ze zitten aan één tafel, onder één dak en ze volharden in gebed. Ze houden hun hart en handen open voor de toekomst. Een toen de tijd rijp was, daalde de H. Geest over hen neer. Hij vond een landingsbaan omdat er op hem gewacht werd.

Er waren vele volkeren bijeen in Jeruzalem toen de Geest neerdaalde. Yolande heeft het zojuist voorgelezen: Marokkanen en Turken worden niet genoemd, maar wel Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea, van Kapadocië, van Pontus en Asië, van Frygië en Pamfilië, zelfs uit Egypte en Libië, kwamen mensen. Ik noem ze nog een keer om te laten zien dat er niks nieuws is onder de zon.

Zoals wij ons soms geen raad weten met al die vreemde culturen die in ons kleine landje zijn neergestreken, op zoek naar bescherming en welvaart, zo was het in de tijd van het vroege Christendom niet anders. Kreta is nu een toeristenland, maar de Kretenzen toen vergingen van de honger en staken in gammele bootjes de Middellandse Zee over. En dan de Arabisch sprekende mensen, ze waren niet te tellen. Al die verschillende culturen waren als sprinkhanen op het welvarende Palestina neergestreken, op zoek naar bescherming en welvaart.

Een toen geschiedde het wonder: vol van de goede Geest verkondigden de apostelen Jezus' boodschap, en ieder verstond hen in hun eigen moedertaal. Het was de universele boodschap namelijk, bestemd voor alle mensen van welk land, ras of religie ook, om aan elkaar te doen wat Hij voor mensen deed:

om hongerige te eten te geven en dorstige te laven, om aan allen die in knellende structuren van onderdrukking gevangen zitten, bevrijding te melden. Om elkaar levensruimte te gunnen, een toekomst voor iedereen, de meest elementaire levensbehoeften. Om armen en gemarginaliseerden recht te doen en hen hun menselijke waardigheid terug te geven.

Deze boodschap van Jezus moet blijven klinken, zodat alle mensen, welk geloof ze ook aanhangen, opengaan voor het visioen van vrede. Meer dan ooit wordt onze wereld verdeeld door de kwaadwillige geest die haat zaait. Meer dan ooit moeten er dan ook mensen zijn die bij elkaar blijven komen aan één tafel en volharden in gebed om de H. Geest:

Kom dan H. Geest, adem ons open. En schenk ons uw gaven zeventvoud!

WIJ WENSEN U EN JOU EEN VURIG PINKSTERFEEST!

=====
© *Evangelieperikoop: Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch, Nederland.*