

31 december 2015 - Oudejaars Vesperviering

'De jaren zijn van God de Heer'



Tot onze grijze haren zult Gij ons dragen (*Augustinus*)

**Gebod:**

Heer onze God, onder de schutse van uw vleugels hopen wij.  
Bescherm ons en draag ons.  
U zult ons van kleins af aan dragen;  
totdat onze haren vergrijsd zijn zult U ons dragen.  
Want als U onze kracht zijt, dan zijn wij sterk,  
terwijl onze kracht enkel zwakheid is.  
Bij U leeft al wat goed is voor ons, voor altijd.  
*(Belijdenissen van Augustinus, 4,16)*

Zoals wij zijn, zo zullen de tijden zijn (*Augustinus*)

**Lezing: uit preek 80,8 van Augustinus**

*'Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden!  
Dat zeggen de mensen tenminste.  
Laten we liever goed leven,  
dan worden de tijden vanzelf goed.  
Wij zijn de tijden.  
Zoals wij zijn, zijn de tijden....  
Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen op God?  
De wereld is slecht, jazeker, slecht—  
Wat is er dan zo slecht aan de wereld?  
Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht,  
en alles wat daarin is, vissen, vogels en bomen ook niet.  
Al die dingen zijn goed.  
Nee, het zijn de slechte mensen die de wereld slecht maken!'*

**Meditatief gebed voor de oudejaarsavond**

Voor Gods aangezicht  
spreken wij in dit uur onze dankbaarheid uit  
over zoveel, dat ons dit afgelopen jaar goed deed:  
voor onverwachte troost en bemoediging  
voor de liefde van een medemens  
voor de verwondering geliefd te zijn  
voor de ervaring dat ons leven een zin heeft  
voor het geheim van zijn aanwezigheid  
voor de ervaring van geluk bij een lied  
het delen van het brood,  
een woord waarmee we verder konden...

*Moment van stilte*

Voor Gods aangezicht  
spreken wij in dit uur ook ons verdriet uit  
over wat teleurstellend was  
over breuken die pijn deden en onherstelbaar zijn  
over het verlies van naasten  
die van ons zijn heengegaan door de dood.  
Op avonden als deze bezoeken ons de herinneringen  
en vervullen ons met dankbaarheid en verdriet.

*Moment van stilte*

Voor Gods aangezicht  
spreken wij dit uur uit  
dat we geschokt zijn vanwege al die onbekenden  
voor óns naamlozen, bekend en geliefd bij anderen  
die ook dit jaar weer stierven als slachtoffer  
van geweld, onderdrukking en uithongering.

*Moment van stilte*

Voor Gods aangezicht  
spreken wij in dit uur ook van onze hoop,  
want doorgaan kan het toch niet, God?  
Zie toch om naar  
de volken onder dictaturen  
volken gevangen in hun vrijheid  
volken gewalst onder oorlog en geweld  
de armen in ons midden  
mensen zoals wij  
met al hun persoonlijk verdriet en vreugde.  
Zie toch naar hen om en neem ons in uw dienst

*Moment van stilte*

Geloofd zij Vader, Zoon en Geest.  
Zoals het altijd is geweest,  
zo zij het nu en immer weer.

De jaren zijn van God, de Heer. Geloofd zij Vader, Zoon en Geest.  
Zoals het altijd is geweest,  
zo zij het nu en immer weer.  
De jaren zijn van God, de Heer.

=====